

Vreugdehof, Amsterdam
12-10-2018 (2) - 10 deelnemers

Flauwekul verhaal: vrolijk en blij

Een optocht.
Het is een feest met muziek.
Ze zijn blij.
Wat is de bedoeling nou?
Een beetje vrolijk.
Het zijn blij mensen.
Het zijn muzikanten.
Ze spelen blaasmuziek van de grond tot boven.
Marsmuziek, vrolijke muziek, hemelse muziek.
Ik zie een trommeltje.
Ze hebben er een optocht van gemaakt.
Mooi in een rij.
Het is een optocht voor koningin Carolien.
Ze is misschien jarig.
Ik kijk graag naar mooie vrouwen.
Mooi is relatief.
Ze gaan naar het zwembad.
Er komt een koning Karel bij.
Oh, oh, oh, wat zijn we blij.
Ze springen in het zwembad maar er is geen hoge.
Misschien gaan ze wel onderwateren.
Dat is een gevaarlijke toestand.
Dan verdrink je.
Onder water is het een beetje klots, klots, klots.
Als je het niet weet vind je het een beetje eng.
Je gaat in ieder geval naar boven.
Dan zien we blijde gezichten.
Dan staan we op het strand.
Het ruikt naar frisse lucht en tijdelijk.
Het is waar.
Ze worden moe.
Ze zijn vrolijk en je maakt er wat van.
Het loopt een beetje vreemd af.
De benen zijn ook niet op de plaats waar ze horen.
Dan gaan ze van slag af.
En dan heb je geen grip meer.
Neem een *toelegatitte*, flauwekul.
Ze heeft honderd procent gelijk.
Alles goed.
Eigenlijk willen ze allemaal in het water,
maar er zijn een hoop problemen bij.
In ieder geval zijn ze vrolijk en blij.
Ik ben nooit chagrijnig.
Wat moet er gebeuren?
De ene gaat dansend de ene kant op
en de ander gaat dansend de andere kant op.



Afbeelding: Christine Peursum